

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

NIEUWSBRIEF



Kinderbobsleebaan

Naast een spannende loterij, zeepbellen blazen, schminken, straattekenen en een hoop andere leuke bezigheden voor kinderen, staat er op de (voor)Markt een prachtige bobsleebaan voor de kinderen.

Zij kunnen hier, met het wind in de haren, heerlijk rondzwieren in een spannende, maar leuke bobsleebaan. Deze bobsleebaan is uitgevoerd in een mooie retro look en dus een mooie aanvulling op de Markt tijdens Koningsdag in Doesburg.

Kaartjes voor de bobsleebaan zijn te koop bij de kassa.



Oranje viswedstrijd



De Oranje viswedstrijd zit er weer op. Dit jaar werd er gevist in de Oude IJssel bij de Koppenberch. Helaas waren de vissen met het heerlijke weer op 21 april niet heel actief en qua hoeveelheid bleef de vangst beperkt. Toch kunnen de deelnemers tevreden zijn met de resultaten;

M. Kers is de winnaar met 800 gram, op de tweede plaats komt H. Krol met 120 gram en als derde G. Schoenmaker met 75 gram. Na afloop reikte voorzitter Carla Bekken in de kantine van Sportclub Doesburg de prijzen uit.

Draaiorgel Erica

Na het 40 jarig jubileum van Draaiorgel Erica in Doesburg, vorig jaar tijdens Koningsdag, laat Draaiorgel Erica ook dit jaar weer haar klanken door de Doesburgse straten klinken. In 1976 werd de Erica door de familie Van Dam gekocht en naar Doesburg gebracht. Na een jaar van schilderen en opknappen werd het orgel in 1977 tijdens de braderie voor het eerst op straat gebracht. Sindsdien brengt het orgel regelmatig op de zaterdagen zijn liedjes ten gehore. Het orgel is met zijn, inmiddels 126 jaar, ook een van de oudste draaiorgels die nog op regelmatige basis in Nederland op straat te horen zijn. Ook de presentatie waarbij het orgel met de hand wordt gedraaid en op een originele houten duwwagen door de straten wordt gereden is tegenwoordig nog zelden te zien in Nederland.



