

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

NIEUWSBRIEF



Openlucht circus

Vanwege het grote succes van het openlucht circus van vorig jaar (de kinderen waren niet weg te slepen bij de tent, ondanks het mindere weer) hebben we besloten om op de (voor)Markt wederom een circus te plaatsen voor de kinderen. Zij kunnen hier genieten van een diversiteit aan spannende, leuke en vrolijke acts van het circusgezelschap. Uiteraard is ook dit jaar de ganzenparade weer van de partij!

Oranjeboom

Zoals u mogelijk weet zijn er in Doesburg een aantal Oranjebomen. Deze bomen zijn geplant als herinnering voor een bijzondere gebeurtenis. De laatste boom in serie is de koningslinde die in 2013 door wijlen burgemeester Luesink is geplant aan de Didamseweg. In de loop der tijd zijn een aantal bomen verdwenen maar inmiddels zijn nagenoeg alle nog bestaande bomen in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de lindeboom die in 2002 geplant is naar aanleiding van het huwelijk van Willem Alexander en Maxima aan de Zandbergstraat, maar ook de in 2004 geplante Amaliaboom in het Ireneplantsoen. Deze bomen hebben echter wel aandacht nodig en met name rondom de stam maken deze bomen soms een rommelige indruk. Aangezien het voor de plantsoendienst, met de huidige machinerie, niet mogelijk is rond de stam het gras kort te wieden zonder beschadigingen zijn we hard op zoek naar mensen die hier zelf graag hun steentje in bij willen dragen. Het neemt maar weinig tijd in beslag en een ieder kan weer van een net aanzicht genieten. Helpt u ons mee de oranjeboom in ere te houden?



Kinderrommelmarkt

De verhuizing van de rommelmarkt, zowel qua evenement als locatie, is goed bevallen. Ondanks het niet al te beste weer was de opkomst en goeie zin aanwezig bij iedereen. Daarom gaan we dit jaar verder op het vorig jaar ingezette pad en kunt u de kinderrommelmarkt weer op de Markt naast de Grote- of Martinikerk vinden. De organisatie is wederom in handen van Scouting Doesburg.



Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

Stepteam Doesburg

Op de hoek van de Kerkstraat en de Gasthuisstraat zal ook dit jaar het Stepteam Doesburg vertegenwoordigd zijn om u alles te vertellen over deze leuke en gezellige sport! Steppen is niet alledaags, wel voor iedereen, op ieders niveau en kan overal en altijd. Iedereen die interesse heeft kan hier gratis proef-steppen en zien dat het bevalt!



De kop van Jut

Op Koningsdag staat de kop van Jut weer in de Kerkstraat maar bijna niemand weet waar de 'kop van Jut' nu voor staat. Hieronder een klein stukje uitleg over de herkomst ervan:

Hendrik Jut pleegde op 13 december 1872 een dubbele moord in Den Haag. Jut's partner, Christina Goedvolk, was werkster bij een rijke Haagse weduwe (van der Kouwen -ten Cate). Jut en Goedvolk raakten in financiële problemen en de oplossing werd in het beroven van de weduwe. Zij was in het bezit van 40.000,- gulden wat tegenwoordig een waarde heeft van ongeveer € 350.000,-.

Jut stak eerst de dienstbode dood en vervolgens de weduwe. Met geld, juwelen en bankbrieven vertrok het tweetal in 1873 naar New York. Het jaar daarop reisden ze door naar Zuid-Afrika om uiteindelijk weer terug te gaan naar Rotterdam. Aldaar versprak Jut zich en dat leidde in 1875 tot hun arrestatie. In 1876 werd Jut, na een sensationeel proces, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Goedvolk werd ook gestraft, zij kreeg 12 jaar tuchthuis. Het volk wilde de doodstraf, maar die was in 1870 al afgeschaft. Jut overleed na 2 jaar, op 26-jarige leeftijd, in de gevangenis van Leeuwarden.

Zijn hoofd werd op sterk water gezet, maar ging later verloren. Wel was er na zijn dood een afgietsel gemaakt van zijn hoofd, dat nog bewaard wordt in het universiteitsmuseum in Groningen. De kermisattractie 'de kop van Jut' herinnert nog aan deze geschiedenis en vormde een soort postume wraak door het volk.

Koningsdag vier je in Doesburg