

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opgericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910

NIEUWSBRIEF



Nieuwsbrief nummer 2022-2

Het programma van Koningsdag 2022 neemt steeds concretere vormen aan. Ook in deze nieuwsbrief ziet u weer een aantal leuke activiteiten langskomen die u op Koningsdag mag verwachten. Daarnaast zal in de komende weken ook het definitieve programma gepresenteerd worden.

Koffieconcert Cantores Versicolores in Gasthuiskerk

Op Koningsdag geeft het Oost-Gelders Byzantijns mannenkoor Cantores Versicolores een concert in de Gasthuiskerk. Dit is bepaald niet voor de eerste keer. De afgelopen twee jaar ging het geplande concert helaas niet door vanwege corona. Voor die tijd is het koor een keer of drie te gast geweest in Doesburg tijdens Koningsdag.



Cantores Versicolores bestaat momenteel uit 13 geofende zangers. De muzikale leiding heeft Marga Roelofs. Het repertoire bestaat voor het grootste deel uit religieuze liederen uit de Byzantijnse traditie. De taal, waarin wordt gezongen is Kerkoslavisch. Dat is een oude taal, die alleen nog in de liturgie wordt gebruikt en niet meer wordt gesproken.

Het is vergelijkbaar met het gebruik van het Latijn in de Rooms-Katholieke kerk.

Vanwege de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is het repertoire aangepast. De te zingen liederen zijn veelal afkomstig uit Oekraïne en andere Oost-Europese landen.

Er worden geen Russische liederen gezongen.

Normaal gesproken zingt het koor tijdens een concert ook een aantal volksliederen. Maar omdat deze voor een groot deel afkomstig zijn uit Rusland wordt er dit keer een enkel volkslied gezongen, dat afkomstig is uit Oekraïne.

De koorleden van Cantores Versicolores zien er naar uit om deze Koningsdag weer te mogen optreden in Doesburg in de prachtige locatie de Gasthuiskerk. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert wordt zeer op prijs gesteld.

Zeepbellen XXL



Clown Knipoog komt met de Zeepbellen XXL om kinderen en volwassenen te vermaken.

Voor de kinderen heeft ze vlindernetjes bij zich zodat ze de zeepbellen te kunnen 'vangen'.

Voor de volwassenen is het een vermakelijk schouwspel om naar te kijken.

Ook is er de optie om een groepje kinderen onderdeel van het optreden te maken; ze mogen een grappig hoedje lenen (Clown Knipoog neemt een hoop verschillende hoedjes mee) en een rode neus opzetten.

Daarna mogen ze om de beurt ook proberen de zeepbellen te laten zweven, met instructie van Clown Knipoog

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Opggericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910



Vogelschieten

Op Koningsdag zal om 10:00 uur zal, door Armand Vree, de schutterskoning 2019, het eerste schot gelost worden in de strijd om het Koningschap van Doesburg. Het tweede schot wordt daarna gedaan door burgemeester Van der Meijs.

Het vogelschieten is een van de oudste onderdelen van het Oranjefeest in Doesburg! Zoals u gewend bent wordt er weer geschoten op de parkeerplaats Oliemolenteeg.

In samenwerking met de Meulenvelders zal er weer een spektakel van gemaakt worden.

De Schutterij Oranje probeert er dan ook dit jaar er weer een groot feest van te maken en een drankje en een hapje van de Meulenvelders zullen het feest compleet maken. Inschrijven vanaf 18 jaar, legitimatie is verplicht.



Oranje Voetbaltoernooi 45+

Tijdens het Oranjetoernooi van Sportclub Doesburg strijden verschillende 35/45+-teams van Sportclub Doesburg, Angerlo Vooruit en VV Dieren vanaf de vroege avond om de sportieve roem en eer.

Een Oranjetoernooi is natuurlijk echter niets zonder publiek en gezelligheid. Omdat het Sportpark Doesburg prachtig is, het weer in april alweer mooier wordt en de voetballers zelf er zin in hebben, hoopt Sportclub Doesburg op een sportief en spannend voetbaltoernooi met aansluitend een gezellige lenteavond met een lekker hapje en drankje, feestelijke muzieklanken in de kantine en veel publiek uit Doesburg en omgeving.

Alle voetballiefhebbers en Oranjevierders zijn op vrijdag 29 april vanaf 19:30 uur, van harte welkom!



KONINGS DAG VIER JE IN DOESBURG

