

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief nummer 2024-3

Het heeft even geduurd maar met gepaste trots kunnen wij nu het definitieve programma van Koningsdag in Doesburg 2024 met u delen.

We hebben met het bestuur de laatste weken de laatste puntjes op de 'i' gezet en daarmee weer een gezellige, volle en unieke dag kunnen plannen die voor ieder wat wils heeft. De kinderen kunnen terecht bij de grote Koningsloterij, er is weer een kinderrommelmakt, kinder kop-van-jut is ook van de partij en de clown met de prachtige ballondieren is dit jaar de gehele dag aanwezig!

Daarnaast hebben we nu meer muziek dan ooit, te beginnen met de muziekkorpsen en later op de dag de gezelligheid van de dweilorkesten. Ook is er dit jaar weer prachtig straattheater met de Sirens of the Sky en is er bij de verschillende horecagelegenheden meer dan genoeg te doen!

U leest het, we hebben bijna ruimte te kort om alles op te noemen, neem daarom een kijkje op onze website <https://doesburgenoranje.nl/programma-2024/> om het definitieve programma te bekijken!

Sirens of the Sky



Tijdens Koningsdag in Doesburg zult u verrast worden door unieke Sirens die door de stad 'vliegen'.

Deze wonderschone wezens zijn halfgodinnen uit de Griekse mythologie.

Zij betoveren het publiek met hun mooie verschijning en gracieuze bewegingen begeleid door muziek en zang.

Sirens of the Sky is een voor Nederland unieke act.

De Sirens zullen in de middag in Doesburg neerstrijken, kijk dus goed om u heen!

Knipkaart Koningsdag

Ook dit jaar zal op de scholen in Doesburg de Knipkaarten weer verspreid worden, samen met de speciale kindernieuwsbrief.

Met deze knipkaart kunnen alle kinderen uit Doesburg weer meedoen met een hoop leuke activiteiten, zo is er weer de grote Kinderkoningsloterij (daarover meer in deze nieuwsbrief), stoepkrijten, schminken, clowntje Melody, een zak popcorn halen, snoepjes bij de Oranjekraam en nog veel meer!

Zit je niet in Doesburg op school, geen probleem, kom naar de Oranjekraam en haal daar een knipkaart!

Vereniging "DOESBURG en ORANJE"

Oppericht 27 januari 1910 – Koninklijk goedgekeurd op 10 december 1910



De Grote Kinder-koningsloterij



De grote Kinder-koningsloterij is inmiddels zo'n mooie traditie geworden dat deze niet meer weg te denken is tijdens Koningsdag in Doesburg.

Wanneer je **vóór** 9:00 uur met je Koningsdag Knipkaart bij de Oranjekraam komt dan krijg je een lootje waarmee je mee kan doen aan de grote Kinder-koningsloterij.

Let op, we starten om 9:00 uur, daarna kun je niet meer deelnemen!

We hebben prachtige prijzen van de ondernemers uit Doesburg met als hoofdprijs een prachtige tablet!

Zorg dus dat je op tijd bent om mee te kunnen doen aan de grote Kinder-koningsloterij!

Clowntje Melody

Dit jaar zal clown Melody ook in de binnenstad te vinden zijn. Met haar leuke optredens weet ze de kinderen aan zich te kluisteren met verschillende leuke activiteiten.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal ze de kleintjes meenemen in de wereld van de kunst, met een heuse verfmachine of misschien wel lekker met ballonnen mooie dieren maken.

Hoe dan ook zorgt ze voor een hoop gezelligheid in de binnenstad!



KONINGSDAG VIER JE IN DOESBURG

